

HOE KOMT HET DAT DE ISIS ZO GROOT GEWORDEN IS?

2 september 2014, VCP-bijgewerkt op 9 september.

De VCP is begaan met de christenen, moslims en andere minderheden die in Irak en Syrië lijden onder het geweld van de IS, de Islamitische Staat. We moeten die nood lenigen, maar we moeten ook naar het verleden durven kijken en ons afvragen hoe het zover is kunnen komen. Hoe is de IS ontstaan? We zien uit naar rechtvaardige politici die de soevereiniteit van die staten verdedigen en elke mistoestand aanklagen.

De zucht naar een nieuwe wereldorde zorgt ervoor dat de VS de hegemonie (alleenheerschappij) willen, ook over het Midden-Oosten. Hun strategie is 'verdeel en heers'. Uit de ontstane chaos willen ze uiteindelijk een nieuwe wereldorde scheppen 'The New World Order'.

De VS verzwakken landen zoals Iran, Irak en Syrië bewust, om hun eigen financiële en economische belangen veilig te stellen. Ze willen dat die landen in kleinere eenheden worden opgesplitst, zodat ze minder sterk staan om ten slotte samen in een Arabische Unie te bundelen, die men economische en financiële regels kan opleggen, zoals men dat doet binnen de EU. Als Unie zijn deze landen makkelijker te sturen.

Iran wil door Irak en Syrië een gasleiding aanleggen naar de kust van de Middellandse Zee. Europa zou dan meer dan 45 % van zijn gasbehoeften kunnen dekken met import vanuit Rusland en Iran. Dat zou de Europese, Russische en Iranese energiesectoren en economieën bevorderen. Zoiets willen de VS stellig vermijden ("Ik zet mijn geld in op Rusland", Mike Whitney, 15 augustus 2014). Iran, Irak, Syrië en Rusland verkopen hun olie niet tegen de Amerikaanse dollars, de zogenaamde wereldmunt, maar tegen hun eigen munt. Zo ontlopen de VS winsten op die verkoop. Dus er zijn vele redenen om deze landen te boycotten.

Na de val van de Berlijnse muur in november 1989 heeft de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO Manfred Wörner, tijdens een bezoek aan de president van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov op 10 juli 1990 in Moskou, plechtig beloofd dat de NAVO zich absoluut niet zou gaan uitbreiden tot aan de Russische grens.....

Gerard de Boer



We gaan even terugblikken in de tijd. In 1980 werden de Afghaanse Taliban-rebellen in het leven geroepen met de steun van het CIA. Ze werden ingezet tegen het bolwerk de USSR. Mede daardoor is die republiek ontbonden. Met geld uit Amerika en Saoedi-Arabië en hulp van rebellen hebben veel staten uit de USSR de onafhankelijkheid afgedwongen na de val van de Berlijnse muur, in 1989: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan. Nu blijven ze vechten voor de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië.

Een Amerikaans-Britse troepenmacht valt in 2003 het door soennieten geregeerde Irak binnen onder valse voorwendsels en

geeft na de bezetting de macht uit handen aan sjiïeten. Op wraak zinnende soennieten beginnen een eindeloze reeks van bloedige terreuraanslagen op sjiïtische doelen. In 2007 maakt Al Qaeda van de verdeeldheid en het toenemende extremisme gebruik om zich in Irak te vestigen. Al Qaeda verovert de macht in het soennitische midden van Irak en vestigt de Islamitische Staat in Irak (ISI). Irak is verzwakt door de vele aanslagen en burgeroorlogen en kon niet voldoende weerstand bieden tegen ISI. Voldoende steun van Amerika bleef uit. Het wapenarsenaal van de VS kwam zelfs in handen van de groep ISI. Het is een van de basisregels in de Amerikaanse legervoering: vernietig je militaire uitrusting, laat nooit wapens achter om zo te voorkomen dat jouw wapens in de verkeerde handen vallen.

Maar deze regel ging schijnbaar niet op voor ISI. Op hetzelfde moment werden weer vele slachtoffers gemaakt in Pakistan met de onvolprezen drone-technologie ... Waarom liet de VS de ISIS-bende haar gang gaan? Abu Bakr Al Baghdadi wordt in 2014, *nadat hij is vrijgekomen uit een Amerikaans strafkamp*, de nieuwe leider van ISIS.

In 2011 zetten betaalde Amerikaanse opruiers het Syrische volk aan om in opstand te komen tegen de seculiere regering van Bashar al-Assad. De VS heeft het zogenaamd 'Syrische vrijheidsleger' gesteund met wapens en 'specialisten' om de zogenaamde dictator, president Assad van Syrië, klein te krijgen. Dat leger bestaat voornamelijk uit soennitische opstandelingen. Saoedi-Arabië en Qatar, ook soennieten en vrienden van Amerika, sponsoren die opstand. President Assad wordt gesteund door de sjiiitische Hezbollah uit Libanon en door de sjiiitische regering van Irak en hij krijgt wapens en militair advies uit Iran. Omdat de rebellen de overhand niet krijgen in Syrië, wordt de ISI uitgebreid naar Syrië (ISIS, Islamitische Staat in Irak en Syrië), zodat er uiteindelijk meer druk kan uitgeoefend worden op het Syrische leger. Baghdadi heeft zichzelf ondertussen tot Kalief uitgeroepen van ISIS, de Islamitische Staat, die zich over de landsgrenzen heen wil uitbreiden. Over heel de wereld worden er nieuwe rekruten aangeworven, die via Turkije hun weg vinden. Ook in Jordanië worden nieuwe rekruten opgeleid, gesponsord door Qatar en Saoedi-Arabië, en die trekken via de Golanvlakte Syrië binnen. Syrië wordt voor de leeuwen gegooid, door ISIS.



Waarom wordt kalief Baghdadi niet op de internationale terroristenlijst geplaatst en voor het internationaal gerechtshof gedaagd? Hoe komen die Amerikaanse wapens in handen van ISIS? Waarom worden de havens, de luchthavens en de grenzen van Turkije niet gesloten voor terroristen en wordt de verkoop van gestolen olie niet onmogelijk gemaakt? Waarom worden alle tegoeden niet bevroren? Saoedi-Arabië en Qatar behoren tot de grootste leveranciers en financiers van terroristen. Waarom wordt daar niets tegen gedaan en blijven zij de grote vrienden van de VS? Waarom neemt de VN het roer niet in handen? Het is aan de VN, EU en de minister van buitenlandse zaken om genoemde zaken op orde te zetten.

Het wordt tijd dat de regering inziet wat er gaande is en dat ze mee verantwoordelijk is aan die wandaden, indien ze stilzwijgend toelaat dat dit allemaal onder hun ogen gebeurt. Minister Reynders van buitenlandse zaken, vragen we om contact op te nemen met president Assad en zijn nieuw verkozen regering, die ervaring heeft met het bestrijden van terrorisme, en zich minder door VS te laten leiden om de belangen van VS te dienen i.p.v. die van België of van de EU.

Hoe je het ook draait of keert, **ISIS IS EEN PRODUCT VAN DE VERKNIPTE EN BOUWVALLIGE BUITENLANDPOLITIEK VAN DE VS.** We zien uit naar eerlijke politici die de soevereiniteit van de staten verdedigen en de verpletterende hegemonie van de VS en hun vrienden aanklagen.

Bronnen

De gruwelen van IS blijven doorgaan, 27 augustus 2014 - Brief Pater Daniël

Verpletterende verantwoordelijkheid, 31 augustus - Le Corne de Nantes

Wie ISIS aan de macht bracht en hoe! 7 september 2014, G. Joris – Want to know.be

<http://www.wanttoknow.nl/overige/wie-isis-aan-de-macht-bracht-en-hoe/>