

# VRIJHEID VAN GODSDIENST IN GEVAAR?!

---

8 december 2018, Agnes Jonckheere

We zijn intussen de advent begonnen en straks vieren we het kerstfeest. De naam Kerstmarkt moest op verschillende plaatsen wijken voor Wintermarkt, zoals in [Brugge](#). De Kerststal moest uit de openbare ruimten verdwijnen, zoals uit het stadshuis van [Kortrijk-Dutsele](#). Kerstliederen met de naam Jezus zijn onlangs verboden in een Middenschool in [Virginia](#). Een school [in Italië](#) besluit om zijn



traditionele geboortespel van Jezus te annuleren als een "teken van respect" voor leerlingen uit andere culturen.

Ook [in Duitsland](#) worden steeds meer kerstmarkten beroofd van hun naam en omgedoopt tot "wintermarkten".

Dit zijn in het Westen geen losstaande feiten maar **het is een nieuwe tendens om religie uit de samenleving te**

**bannen.** Vrijzinnigen/liberalen gebruiken de salami-techniek. Het gaat allemaal heel geleidelijk aan, zodat velen het zelfs niet opmerken. **De strategie die ze hiervoor gebruiken is het opzetten van allochtonen met een andere religieuze achtergrond tegen de christelijke autochtone bevolking. Door de verdeel-en-heersstrategie toe te passen, krijgen ze de overhand en kunnen ze hun eigen wensen opleggen.** Vele inheemse burgers zijn niet praktiserend maar houden van de tradities die gepaard gaan met de kerkelijke feestdagen. Dit is een stuk van onze Westerse cultuurgeschiedenis geworden.

Deze golf gaat over het christelijke Westen. **In het Westen veegt het liberalisme het christelijk gedachtegoed van de kaart, in het Oosten gebeurt dit door de radicaliserende takken van de Islam te gedogen, elders wordt religie door communistische regimes onderdrukt.**



In het Westen heeft dit niets met scheiding Kerk en Staat te maken. Men wil religie naar de privéhoek verdringen, uit de openbare ruimte.

**Het zijn niet in de eerste plaats de andersgelovigen die alles wat christelijk is willen verbannen, maar de vrijzinnigen die een algehele religieuze neutraliteit wensen.** Het volstaat voor hen niet dat de samenleving ontkerkend is en dat de kerk geen machtsfactor meer vertegenwoordigt. Ze willen religie totaal

verbannen.

**Al 25 jaar dienen de vrijzinnigen wetsvoorstellen in om het concept laïciteit in de grondwet te loodsen.** De wet krijgt dan voorrang op religieuze daden en moraal. Met het begrip laïciteit in de

grondwet beweren de vrijzinnigen dat zij de invloed van het religieus extremisme op de samenleving willen tegengaan. Dat is legitiem. **Maar het omgekeerde gevaar, de staat die de godsdienst manipuleert en die gelovigen en rassen vervolgt, is even realistisch.**

**Met andere wetsvoorstellen willen zij de financiering van de erediensten afbouwen of het recht op godsdienstonderwijs uit de grondwet lichten.** Het recht op een vrije schoolkeuze volgens eigen levensbeschouwing komt ook in het gedrang met het nieuw inschrijvingsdecreet.

**De liberalen hebben reeds ALLE levensbeschouwelijke programma's die door eigen levensbeschouwingen werden gemaakt van het VRT-net verwijderd.** Radio Maria voldeed zagezegd ook niet aan de vereisten en is verwijderd van het net. Men wil de christelijke zondagsviering, het enige wat nog overblijft van inbreng van de religies zelf, ook van het openbare net. Men wil de christelijke feestdagen vervangen door niet-religieuze feestdagen. Van Kerst wil men een winterfeest maken, van Pasen een lentefeest, van Allerzielen Halloween. **De christelijke ethiek wordt vervangen door een liberale ethiek, die voorrang krijgt. Christelijke organisaties worden niet meer gesubsidieerd omdat ze niet voldoen aan de seculiere normen. Wat overblijft van het geloof wil men humaniseren.**

De liberalen zitten niet stil! Zij willen de christelijke religie, cultuur, onderwijs, tv-programma's en ideologie uitroeien. **Het is aan ons om een weerwoord te bieden, op politiek en op maatschappelijk vlak. Anders wordt zeker al het gras onder onze voeten weggemaaid.**

**We zien dat de plaatselijke acties te Brugge en Kortrijk-Dutssel toch resulteren in het behoud van de benaming 'Kerstmarkt' en het behoud van de kerststal in het stadshuis van Kortrijk-Dutssel. Denk**



**niet dat je niets kan doen.** Blijf oppositie voeren indien nodig. Plaats een kerststal of iets in verband met kerstmis in je klas, aan jouw venster, of in je voortuintje. Draag een kruisje, stuur een kerstkaartje, gaat naar een kerstevent, spreek erover, leef het voor. Vele kleine lichtjes samen verdrijven

ook de duisternis.

Teken je ook onze petitie ['Behoud van de benaming Kerstmarkt' >>](#) . Dank alvast!