

Een terugblik nu Oost-Aleppo eindelijk bevrijd is.

17 december 2016, A.J.



De verschillende vredesbewegingen roepen op tot staakt-het-vuren, tot democratisch onderhandelen en het stoppen van de toevoer van de wapens die grotendeels van het westen komt. Conflictgebieden worden overspoeld met wapens. De VS en de Europese Unie alleen al zijn samen verantwoordelijk voor 75 procent van de wapenmarkt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De vredesbewegingen bekijken het conflict in Aleppo niet eenzijdig, met de Russen en de Syrische regering als boosdoeners, maar ook de inmenging van VS, Europa, Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië, Israël, Jordanië ... nemen ze kritisch onder de loep.

Maar voor alle duidelijkheid, Assad is niet één van de drie pilaren van het kwaad! We hebben getuigenissen dat voor de aanvang van de oorlog de mensen er vredig samenwoonden en -leefden. Sjiïeten en soennieten en andere minderheden zoals de Koerden en de christenen. De Assadfamilie behoort tot de tolerante Islam van Al-wied oriëntatie. Syrië is het enige Arabische land met een seculiere grondwet dat de shariawet niet aanvaardt. 10 % van de inwoners zijn christenen, een hoog aantal omdat ze als minderheid beschermd worden, terwijl in andere landen de christin populatie meestal lager ligt dan 1 %. Syrië heeft genetisch gemodificeerd zaad niet toegelaten omwille van gezondheidsredenen. Syrië heeft geen schulden staan bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en wil dit zo houden. Want als het land eenmaal leent bij het IMF, dan zal het IMF haar oliebronnen willen controleren en een gaspijpleiding naar het Westen aanleggen. Syrië kiest ervoor haar oliebronnen niet te privatiseren, ze behoren de Staat toe. De oliebronnen gevonden in de Golanvlakte, die sinds 1967 bezet is door Israël, wil Netanyahu toe-eigenen en dit land innemen. Deze conflicten liggen zeker aan de basis van de tussenkomst van de VS.



Er was nood aan democratisering van de regering Assad omdat voor de revolutie enkel de Ba'ath partij het land mocht regeren. Hierdoor is er ook een volksopstand uitgebroken in Syrië in navolging van de zogenaamde Arabische lente die doorbrak in het Midden-Oosten. Maar betaalde geweldenaars en rebellen hebben zich meermaals vermengd tussen het volk en hier is het verkeerd gegaan. Het neerslaan van dat geweld is Assad kwalijk genomen omdat onschuldigen werden getroffen die democratisch in verzet gingen, wat de woede heeft aangewakkerd. Hetzelfde is gebeurd tijdens de

volksopstand in Kiev, Oekraïne. Ook in Egypte is het zo gegaan. Dit is een tactiek die meer wordt gebruikt. Een volksopstand wordt gekaapt door een derde macht om hun belangen te verkrijgen. Die derde macht is veelal de VS die denkt de wereld te moeten controleren/regeren en aanstuurt op een regeringswissel in Syrië. De linken tussen de rebellen, de VS en hun bondgenoten Saoedi-Arabië en Qatar, ... zijn intussen voldoende bewezen.

Als we Assad vergelijken met de alleenheersers van Qatar en Saoedi-Arabië, dan komt hij er heel democratisch uit. In reactie op de demonstraties heeft Assad de laatste vijf jaar hervormingen uitgevoerd: er werd een nieuwe grondwet aangenomen, waardoor ook andere politieke partijen dan de Ba'ath partij konden meedoen aan de verkiezingen. Wel mochten partijen niet gebaseerd zijn op religie of etnische basis. In 2014 is Assad verkozen met 88 % van de stemmen. President Assad verklaart dat hij de weg van onderhandelingen met geweldloze oppositiepartijen en geleidelijke democratische transitie wil volgen, zodat ook de Koerdische minderheid hun deelname mogen verkrijgen in het parlement. Laat het volk zelf kiezen welke leiders ze willen. De Canadese journalist Bartlett stelde vast dat het grootste deel van het Syrische volk het huidige regime onvoorwaardelijk steunt, hoewel de mainstream media precies het tegenovergestelde beweren. Belangrijk is ook te weten dat Assad in 2004 geprobeerd heeft de vredesbesprekingen met Ariel Sharon van Israël te hervatten. Ze konden zich echter niet vinden in een gezamenlijk voorstel.



Volgens de westerse media zou de Syrische overheid de inwoners van Aleppo uithongeren. Getuigen vertelden aan de Canadese journaliste Bartlett dat het juist de door het Westen gesteunde 'gematigde' rebellen waren die de inwoners ervan weerhielden de stad te verlaten en alle voedselvoorraden achterhielden. De mainstream media schetsen geen realistisch beeld van de situatie in Aleppo (<http://yournewswire.com/a-real-journalist-blasts-msm-coverage-of-syria>) .

De vluchtelingenkampen in Libanon zijn in slechte staat. Er wordt weinig geïnvesteerd in de opbouw van degelijke vluchtelingenkampen dichtbij het oorlogsgebied. Door de vluchtelingen naar het westen te halen, en meestal zijn dit de sterksten, verzwakt men het land Syrië zelf. Een drain-out van krachten, intellect wordt zo in de hand gewerkt. Dit komt goed uit voor de bestuurselite van het westen die Syrië vijandig gezind is, maar niet voor het land zelf.

Ook de onterechte economische sancties tegenover Syrië schaden het land en het volk is het slachtoffer van dit alles. Op diverse fronten wordt oorlog gevoerd om Syrië klein te krijgen. Men wil het land onder de globalistische machtselite brengen, maar de regering Assad wil dat net vermijden!

De strijd is nog niet gedaan. We hopen, samen met de vredesbewegingen, dat de wapenhandel aan banden wordt gelegd en voor een diplomatieke oplossing wordt gekozen. Nato, game is over !