

## DE TEKST VAN VCP VOOR RADIO MARIA

14 mei 2014 om 17u15, VCP

Velen van de huidige generatie politici, zowel in België als in Europa, lijken sterk op de leiders waarvan Jezus zei: "Gij schaft Gods wetten af om uw eigen wetten in de plaats te stellen." Zijn we dan verwonderd dat de ordening in de schepping totaal is verstoord, zowel in de mens als persoon als in de maatschappij?

De VCP, de VLAAMSE CHRISTEN PARTIJ, wil terug naar de ordening die God in de mens en in de schepping heeft gelegd.

De tien geboden – met als richtlijn: dood niet, steel niet, lieg niet, bega geen onkuisheid, eer uw vader en moeder – wil de VCP op een hedendaagse manier vertolken in de politiek.

‘Dood niet’. De VCP wil dat het leven van de mens beschermd wordt vanaf de bevruchting tot aan de natuurlijke dood en dat het welzijn van de mens centraal staat. De zwakkeren in onze samenleving verdienen respect, steun en gelijke kansen.

‘Bega geen onkuisheid’. Het ondersteunen van het gezin is essentieel om een gezonde sterke samenleving op te bouwen. Men kan het gezin versterken door relatie- en opvoedingsondersteuning. Dat koppels via draagmoeders en kunstmatige inseminatie legaal kinderen mogen voortbrengen, is onaanvaardbaar. Zo ontnemt men het kind zijn vader en moeder.

‘Steel niet’. De economie en het bankwezen moeten in dienst staan van het welzijn van de mens en niet in dienst van eigen winst. Men moet aansturen op consuminderen en op een duurzame economie, om zo de bronnen van moeder aarde niet uit te putten en ons milieu niet te vervuilen.

De soevereiniteit van elk land moet beschermd worden door de VN, o.a. in Syrië en Oekraïne, zodat de globalistische machtselite niet kan ‘inbreken’ in naam van de zogenaamde democratie.

De vrijheid van onderwijs moet beschermd worden. Elke leerling moet in zijn buurt onderwijs kunnen krijgen volgens haar eigen levensbeschouwing. Deze leerlingen moeten voorrang krijgen op de tweede-kans-leerlingen. En elke school moet zijn eigen specifiek pedagogisch project vorm kunnen geven, zo ook christelijke scholen met hun eigen project.

Het geloof mag men niet naar de privésfeer duwen, maar het moet een plaats krijgen in het publieke debat. Landen die christenen vervolgen, moeten gesanctioneerd worden.