

# RWANDA

4 december 2016, Agnes Jonckheere



Rwanda is een klein, arm land maar met een dynamisch volk dat steeds uitwegen zoekt om te overleven. 40 % van de inkomsten van Rwanda bestaat uit giften. De inwoners leven van de landbouw en toerisme. De regering heeft een luxueus Convention Center gebouwd, om congressen te houden, dat duizenden dollars heeft gekost en waarvan ze nog de schuld moet afbetalen.

Tijdens een project in Rwanda heb ik met de mensen gesproken, maar opmerkelijk, er wordt niets verkeerd over President Kagame gezegd hoewel velen geleden hebben onder de genocide en de nog steeds voortdurende dictatuur. Men is bang om te praten. De huidige regering van president Kagame, een overwegend Tutsi regering, heeft de steun van de VS en alle geweld van het verleden en het heden wordt toegedekt. Het geweld op de Hutu's wordt verzwegen, enkel de genocide op de Tutsi's wordt erkend. De overlevende van de genocide zijn bang om aan te geven dat Kagame zelf de ontplooiing van VN vredesmacht heeft tegengehouden.

Hij was bang dat ze een militaire staatsgreep zouden ondernemen (1). De geschiedenis wordt vervalst en de waarheid onderdrukt. Het 'memorial' van de genocide, de gidsen van het etnisch geografisch museum en andere historische gebouwen geven onterecht de schuld van de genocide aan de kolonistors, de Katholieke kerk die de etnische verscheidenheid te veel zouden hebben benadrukt. De eigen Tutsi regering, waarvan verscheidene leden de rebellen waren ten tijde van de genocide, wordt niet vernoemd.



However, genocide survivors are afraid to mention that Kagame had himself opposed the deployment of those UN peacekeepers. He was concerned they would interfere with his military takeover of the country.

Blijkbaar is President Kagame een pion die samenwerkt met de VS, en staat het welzijn van het volk op de tweede plaats. Rwanda staat niet alleen met dergelijk verhaal. Macht primeert boven waarheid en gerechtigheid. De sociale zekerheid is minimaal. De gehandicapten staan dagelijks te bedelen om te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Krukken, rolstoelen moeten ze zelf aanschaffen. Rolwagens zie je amper, de mensen die gehandicapt zijn kruipen soms over de grond, met aan hun knieën een schoen vastgebonden of een zadel onder hun zitvlak. Anderen hebben geen geld om een bril aan te schaffen. Mensonterend.

Een bijkomende anekdote. Afrikaanse vluchtelingen van Eritrea, dat op de derde plaats staat in de ranglijst van christenvervolging van Open Doors, die aankomen in Israël worden doorgestuurd naar derde wereldlanden Rwanda en Oeganda zonder enige erkenning als vluchteling! Zij worden gezien als infiltranten, net zoals de Palestijnen en worden het land uitgewezen. Israël zou contracten afgesloten hebben met Rwanda en Oeganda. 'Uganda Are Taking Israel's Unwanted Asylum Seekers to Get Cheaper Weapons.' Oeganda neemt de ongewenste vluchtelingen op van Israël in ruil voor het krijgen van goedkopere wapens. Is het niet erg dat deze terechte vluchtelingen de armoede ingestuurd worden ?

Ik heb een peuter op mijn schoot gehad van een Congolese vrouw die op de vlucht was. Zij toonde mij haar papieren als erkende vluchteling. Zij reisde het land door naar een betere bestemming die er niet was. Zo belanden in Rwanda nog vluchtelingen van Burundi, Eritrea met weinig perspectief.



De plaatselijke bevolking heeft onze hulp nodig, want de regering gaat niet voluit voor de belangen van het volk. Wilt u het schoolproject steunen van deze kleuterleidster die in een afgelegen arm dorpje Kabarore, in de Oostelijke provincie van Rwanda, een kleuterschool wil opstarten? Laat het ons weten. Ze heeft geld nodig om drie lokalen te kunnen huren. Ik heb haar persoonlijk ontmoet. Ze wil met het opstarten van een kleuterschool haar buurt dienstbaar zijn. Nu is ze ook kleuterleidster en gebruikt ze het gebouw van de kerk, één kleine ruimte. We hebben

contacten met plaatselijke kerkleiders zodat we zeker weten dat de giften goed besteed zullen worden. Er is een tekort aan scholen in de arme buurten, wilt u haar ondersteunen? Laat het ons weten ([info@tegenstroom.eu](mailto:info@tegenstroom.eu)). Dank bij voorbaat.

## Bronnen

De vele taboes over Rwanda – Journalist Peter Verlinden

10.04.2014, VRT

<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.1936344>

Is verzoening in Rwanda nog mogelijk? – Journalist Peter Verlinden

7.04.2016, VRT

<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.2622544>

Eritrean refugees in Israel sent to Uganda and Rwanda

24 November 2016, Aljazeera

<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/10/eritrean-refugees-israel-uganda-rwanda-161024130201856.html>

Open Doors ranglijst christenvervolging 2016.

<https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/>

(1)To lionise dictators like Paul Kagame is to mock those they persecuted

[https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/11/wrong-to-lionise-dictators-like-kagame?CMP=share\\_btn\\_tw](https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/11/wrong-to-lionise-dictators-like-kagame?CMP=share_btn_tw)