

15 juni 2016, Commissie Media



We vinden het geen goede zaak dat de verschillende levensbeschouwelijke programma's afgeschaft zijn. Dit heeft men in één ruk doorgevoerd, zogenaamd omwille van besparingen. We zijn intussen een half jaar verder en er is nog weinig duidelijkheid over een waardig alternatief. Enkele keren is er een religieus thema aan bod gekomen in een seculier programma, meer niet. Sommigen zijn tevreden hiermee omdat nu zogezegd alle luisteraars bereikt worden. Het niveau van enkele religieuze onderwerpen die behandeld worden binnen talkshows of andere seculiere

programma's zal niet dezelfde zijn als wanneer deze programma's voorbereid worden door de diverse levensbeschouwingen zelf. Hiernaast kan men nog altijd religie ter sprake brengen in seculiere programma's, maar beweren dat dit nu de beste strategie is? Ieder gelovige/vrijzinnige mist zijn programma waar zijn overtuiging op een positieve en gedegen manier wordt uitgelegd. De diversiteit vervaagt hierdoor.

Volgens Jean Jacques De Gucht mag men ook geen kritiek schuwen. Zie je al wat er zal gebeuren, afbraakstrategie eerste klas? Op deze uitspraken wordt niet gereageerd door de parlementariërs in de commissie. We missen een echt debat, men praat naast elkaar heen in plaats van de pijnpunten te berde te brengen. Inderdaad was er afgelopen week een heel kritisch programma op de VRT over Moeder Theresia en het doet zijn ronde. Hoe waarheidsgetrouw de inhoud is, is de vraag.

Men wil ook de zondagsvieringen afschaffen, maar dat gaat niet zo makkelijk. 'Men is hierover in beraad binnen de VRT,' zegt Minister Sven Gatz met een brede glimlach..., een echte liberaal en logeman? Wie gaat preventief hier tegenin, of ligt dit klaar voor een volgende besparingsronde?

Bekijk het tv-programma op zondagmorgen op VRT maar eens, aankondiging van lentebeelden op Eén en Canvas zijn te zien, meer niet!

Moeten we met deze enkele alternatieven gelukkig zijn? Blijf schrijven naar Karin Brouwers of Marius Meeremans of anderen... en deel jouw opinie. Makkelijk is het ook niet voor hen om hun nek uit te steken, als je weet dat de liberalen gewoon minder authentieke religie willen en meer een verwaterde versie en alles op één hoop willen gooien, wat moet leiden naar één wereldreligie. Daarom zijn ze zo enthousiast om religie aan bod te laten komen binnen seculiere programma's. De controle is stukken minder binnen seculiere programma's over wat er gebracht wordt en dat zal leiden tot verlies van kwaliteit en afbraak van de kennis van de ware religies. Een duidelijk programma hebben ze, en wij?



Kruip in je ben. De Walen hebben iets gelijkaardigs meegemaakt en laten dit niet gebeuren en wij?

[marius.meremans@n-va.be](mailto:marius.meremans@n-va.be), [karin.brouwers@vlaamsparlement.be](mailto:karin.brouwers@vlaamsparlement.be) en andere commissieleden >>

<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1053503>

VERSLAG COMMISSIEVERGADERING

donderdag 9 juni 2016

Lees en luister verder >>

<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1064064/verslag/1066259>