

HET GROOTSTE DEEL VAN DE BELGEN WIL DAT DE KERNWAPENS UIT ONS LAND VERWIJDERD WORDEN.

3 april 2015, VCP

Aan de ene kant moet België bezuinigen op de militaire uitgaven, daar het de kosten ervan niet meer kan betalen. Anderzijds maakt de regering plannen voor de aankoop van 40 F35's die kernbommen kunnen afschieten. Het bedrag van 6 miljard is hiervoor nodig. Hoe men dit zal bekostigen is een zorg voor later (Bron:

<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2289044>).



Uit vertrouwelijke documenten van defensie die de VRT kon inkijken blijkt dat de Belgische legerleiding wil dat de opvolger van F-16 vliegtuigen ook kernbommen moeten kunnen inzetten. Op die manier kan ons land een vooraanstaande rol spelen binnen de nucleaire afschrikkingsstrategie van de NAVO en is onze eigen veiligheid gegarandeerd.

'Het grootste deel van de Belgen wil dat de kernwapens uit ons land verwijderd worden'. Kernwapens maken geen onderscheid tussen burgerlijke en militaire doelwitten, en de gevolgen voor de leefomgeving zijn catastrofaal. Dat noopte het

Internationaal Gerechtshof in Den Haag om - al bijna twintig jaar geleden - het gebruik van en het dreigen met kernwapens illegaal te verklaren.

Ten tweede bestaat er geen draagvlak voor een nucleaire rol binnen de NAVO in ons land. Uit een studie van de Universiteit van Antwerpen (maart 2014) blijkt dat 61% van de Belgische bevolking het eens is met de stelling dat de op ons grondgebied gestockeerde kernwapens mogen verwijderd worden. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor de meerderheid van de achterban van alle partijen, ook van de partijen die vandaag mee de regering vormen.

Ten derde is een klein land als België voor zijn veiligheid sterk gebaat bij een internationale rechtsorde die voor *alle* landen geldt. Dat principe vormt ook de essentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV) dat in 1970 van kracht werd en door 190 landen ondertekend werd. Daarin beloven de niet-kernwapenstaten (zoals België) om af te zien van kernwapens, beloven kernwapenstaten (zoals de VS) om geen kernwapens te verspreiden naar niet-kernwapenstaten en beloven de kernwapenstaten om hun kernwapenarsenaal af te bouwen.

'Komen vliegtuigen die kernwapens kunnen inzetten werkelijk onze veiligheid ten goede?' Daardoor gaat men het opbod van andere continenten in de hand werken.

Als België echt wil zorgen voor veiligheid, dan moet het onomwonden pleiten voor een kernwapenverbod en stoppen met een NAVO-beleid te steunen, dat de internationale rechtsorde uitholt!

(Bron: <http://www.knack.be/nieuws/belgie/het-grootste-deel-van-de-belgen-wil-dat-de-kernwapens-uit-ons-land-verwijderd-woorden/article-opinion-552773.html>)