

CD&V WIL ORBAN UIT EUROPESE VOLKSPARTIJ: “HIJ HEEFT GEEN PLAATS BIJ ONS”. WIE HEEFT ER GELIJK, ORBAN OF BEKE?

1 maart 2019, Agnes Jonckheere

CD&V-voorzitter Beke: ‘Maar wie continu ingaat tegen de christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats’.



Vorig week zaterdag was ik aanwezig op het Congres van One of Us, een Europese pro-life & pro-family organisatie, in Parijs.

Er waren verschillende korte lezingen van mensen uit diverse landen. De persoon die het meest positieve verhaal bracht, was de Staatssecretaris van Hongarije, Ms. Katalin Novak. In de grondwet werd nog niet zo lang geleden ingeschreven dat het huwelijk bestaat uit één man en één vrouw. Andere samenlevingsvormen krijgen een apart statuut. Tevens staat in de grondwet ingeschreven dat het leven begint vanaf de conceptie. 5% van het overheidsbudget gaat naar gezinspolitiek, dat dient voor het ondersteunen van gezinnen en huwelijken. Het aantal huwelijken stijgt.

De uitslag van een poll gaf aan dat 70 % van de burgers willen dat de christelijke cultuur in de grondwet verankerd wordt. 20 % vindt dat het christelijk geloof moet verankerd worden. Hongarije is een land dat nog steeds pro-life en pro-family is vanuit een christelijke inspiratie.

En dan zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke nog deze week: ‘Maar wie continu ingaat tegen de christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats.’ Wat is dan die christelijke ideologie volgens Wouter Beke?

Het zou goed zijn als onze christelijke cultuur ook in onze grondwet verankerd wordt. Maar integendeel. De nieuwe gezinsvormen krijgen er ruim plaats, het huwelijk wordt ontkracht. Abortus wordt uit het strafrecht gehaald en de seksuele meerderjarigheid wordt verlaagd naar 14 jaar. Door de liberalisering van onze wetgeving nemen ook de christelijke waarden binnen onze maatschappij af. Gezinnen en huwelijken worden veel te weinig ondersteund. Vadertje Staat duwt de moeders op de werkvloer en zorgt voor crèches en poetshulp via dienstencheques, maar veel verder komen ze niet. Er ligt een hoge druk op de gezinnen en we zien dat het aantal echtscheidingen toeneemt. Ik denk dat CD&V nog veel kan leren van Orbans gezinspolitiek en best haar woorden intrekt.

Georges Soros is inderdaad een man die zowel de liberale ethiek als de 'open-grenzen'-politiek en illegale migratie steunt. Hij duwt de machtspolitiek naar links en wil dit normaliseren. Om de identiteit van een land te bewaren is het belangrijk dat er duidelijke grenzen zijn, zowel ethische als op het gebied van migratie. In plaats dat CD&V hier lessen uit trekt, zwalpt ze mee naar links. Zo gaan ze ten volle mee in het politiek correcte verhaal en verlaten hun wortels. Hoe meer rechtse partijen in een cordon sanitaire geduwd worden, hoe sterker links wordt. Zal men na Hongarije ook hun pijlen richten op Italië, en daarna op Oostenrijk? Orban spreekt terecht van een 'salamitactiek' om de socialisten in Europa aan de macht te brengen.

Christendemocraten moeten mensen in nood helpen, maar de strategie waarop dit gebeurt, daar is men het blijkbaar niet over eens. De optie om meer het land van herkomst te ondersteunen, zorgen dat oorlogsvluchtelingen in de buurt van eigen thuisland worden opgevangen, zorgen dat men eerlijke prijzen krijgt voor de uitvoer van grondstoffen en niet alle bedrijven worden opgekocht door het Westen, dit allemaal zal de migratie automatisch doen afnemen. Anders is het dweilen met de kraan open. De sterkste vinden Europa, de zwaksten blijven achter. Maar Beke is niet bereid om het politiek correcte verhaal te verlaten. Hij wil zijn zogezegd 'sociaal christelijk' profiel nog eens in de verf zetten. Maar hoe sociaal is deze aanpak? Worden deze landen van herkomst er beter van? Een grondiger analyse zegt het tegendeel. Hier kiest hij de weg van 'de machtspolitiek', hij durft Soros en Juncker niet tegen te spreken. Jammer, want niet alle CD&V'ers denken er zo over.

Bron >> <https://www.demorgen.be/politiek/cd-v-wil-orban-uit-europese-volkspartij-hij-heeft-geen-plaats-bij-ons-ba72c025/>