

DE SCHOOLSTRIJD IS WEER LOS GEBARSTEN.

7 mei 2016, VCD

De schoolstrijd is weer los gebarsten en Open-VLD wil een wijziging van de grondwet, niet mals!



Het is de liberalen al gelukt om alle levensbeschouwelijke programma's te doen verdwijnen van de VRT, nu komt het katholiek onderwijsnet onder vuur. Men wil al lang het vak levensbeschouwing vervangen door een vak filosofie/levensbeschouwing en burgerzin, maar hiertegen heeft Mieke Van Hecke, samen met de andere directeurs van de diverse levensbeschouwingen zich hard verzet. De focus van de school moet kennisoverdracht zijn, niet "dialoog" en niet "laïciseren".

Nu wil Open-VLD het katholiek onderwijsnet doen verdwijnen. Volgens J.J. De Gucht zouden enkel scholen die geen levensbeschouwing doceren gesubsidieerd mogen worden. Vrijheid van godsdienst impliceert niet vrijheid van onderwijs van die godsdienst. In onze tijd is dit niet meer passend en zeker niet na 22 maart ...

In de grondwet staat 'het recht op onderwijs op school van elke erkende godsdienst' ingeschreven. Dit wil De Gucht zien verdwijnen. "De historische koppeling tussen de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van religie zal moeten wijken." Dat zal nog niet zo vlug gebeuren. Ook Groen is voor een actief pluralisme, dus religie moet niet in de privésfeer belanden. De media heeft dit debat in het publiek gegooid, zeker niet op vraag van de directeur-generaal Lieven Boeven. Zij willen eerst aan de hand van een visietekst op hun congres hierover debatteren. Maar de bedoeling van de media, ook veelal liberaal gezind, is de gelederen, ook binnen het Katholiek onderwijsnet, te verdelen zodat ze hun slag binnenhalen. Verdeel en heers.

Toch is het vreemd dat 7 van de 10 secundaire scholen katholiek zijn in Vlaanderen, dus toch nog niet zo slecht. Deze scholen zijn nu al open dialoogscholen, want elke leerling van welke levensbeschouwelijke overtuiging ook is er welkom.

Of het Katholiek onderwijs de moslims onder de arm moet nemen, omdat hun eigen onderwijs niet van de grond komt, is een ander debat. Samen kunnen ze wel aantonen dat voor hen onderwijs van godsdienst op school belangrijk is en dat ze dit recht willen behouden in de grondwet. Maar dit onder één koepel laten gebeuren is toch gewaagd. Als men de vrije scholen wat beter zou subsidiëren, dan zouden de moslimscholen van eigen bodem vlugger een plek krijgen in het onderwijslandschap, net zoals er Joodse scholen zijn, in steden waar veel joden wonen. Daar is niets mis mee. Hoe pluralistischer de samenleving, hoe meer diversiteit aan bod mag komen.

We moeten beseffen dat de Islam ontstaan is vanuit dezelfde wortels, het geloof van Abraham, Isaak en Jacob, maar hoe langer hoe meer uit elkaar is gegroeid en dit op essentiële punten. Is Christus de Zoon van God, de Redder of gewoon een profeet? Is Jezus gekruisigd of hebben zijn vrienden Hem van het kruis afgehaald? Komen we in het paradijs door onze goede werken of door het geloof in Jezus Christus? Is er erfzonde of zijn we geboren als een onbeschreven blad?

Of het katholiek onderwijs voldoende zijn identiteit zal kunnen bewaren is de vraag, ondanks alle goede intenties. We zien bijvoorbeeld bij de Joden dat zij hun eigen scholen, eigen cultuur, eigen klederdracht in ere houden om niet mee in de stroom van secularisatie te verdrinken. Als men de moslims in huis neemt, zeker als docenten, dan dreigt het onderwijs van onze eigen katholieke/christelijke cultuur, gewoontes, geschiedenis te vervagen. Ze moeten iets doceren dat hun niet eigen is. Ook voor de leerkrachten godsdienst lijkt me dat geen makkelijke opdracht. Het is niet de bedoeling dat ze aan missionering doen maar kennisoverdracht. Hoe doceer je katholieke godsdienst als een

meerderheid van je leerlingen bestaat uit moslimkinderen? Vermenging, afzwakking dreigt vlug om de hoek te kijken. Dit vraagt een intern debat met de achterban.

We zien in deze hetze terug een staaltje van de liberalen die de godsdiensten uit de weg willen ruimen. Dat deze Logemannen een andere/hogere agenda hebben is niet nieuw. Er moet meer dialoog komen en minder levensbeschouwing. De secularisatie van onze maatschappij wordt tegenwerkt,' zegt Ann Brusseel letterlijk, Vlaams Parlements lid van Open-VLD.

Wie zal ons dan waarden bijbrengen en hoe neutraal zullen die zijn? Neutraal bestaat niet, dus laat ieder zijn eigenheid behouden, dit is de beste strategie tegen radicalisering en segregatie. Omarm de verscheidenheid, dan pas zal een 'echte' eenheid ontstaan.