

# DE FRANSE RAAD VAN STATE ZET EEN STREEP DOOR HET BOERKINIVERBOD....

## VCD, augustus 2016

Bij de uitspraak van de Franse Raad van State tegen het boerkini-verbod was er veel ophef. Als we ons in dit debat laten meeslepen dan bespoedigen we het afschaffen van de religies in de openbaarheid en worden die verdrongen in de privésfeer. Hoe meer ophef, hoe kordater men zal optreden t.o.v. godsdienstvrijheid, ook een thema hoog op de agenda.



- DE BOERKINI IS TROUWENS EEN WESTERSE UITVINDING -

Dat een boerkinini met terrorisme geassocieerd wordt, is overdreven ([Bron >>](#)). Het terrorisme wordt niet veroorzaakt door religie maar door machtswellust, en religie wordt hierbij misbruikt! Iemand die een boerkinini draagt, is goed te herkennen, is niet gevaarlijk, niet gewelddadig. Hierbij wordt de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving van de burger gerespecteerd. De boerkinini is trouwens een Westerse uitvinding want in het Oosten wordt er amper gezwommen in het water. De mode-industrie doet het zo te zien goed. ([Bron >>](#))



Als we beseffen dat er bewust een Clash of Civilisations wordt geschapen, om religies af te kunnen schaffen en mensen voor te bereiden op één wereldreligie binnen één wereldregering, dan moeten we hier tegenin gaan ([Bron >>](#)).

- SAMEN MET ALLE RELIGIES IJVEREN VOOR GODSDIENSTVRIJHEID -

De gelovige christenen, joden en moslims zouden zich SAMEN moeten verzetten tegen het afschaffen van de godsdienstvrijheid, omdat zij dezelfde ethische waarden hebben die ingaan tegen de 'orthodoxie' van de staat, zonder eigen identiteit te verliezen. Het is niet de bedoeling aan syncretisme te doen (versmelten van religies tot één religie) en ieder mag zijn eigen geloof verdedigen ... De Staat zet zijn eigen systeem/regels op over wat goed en kwaad is en tegenspraak wordt niet geduld. Door godsdienstvrijheid af te schaffen wordt het veel makkelijker om de religieuze standpunten in de kiem te smoren. Men gaat zelfs zover dat men organisaties geen subsidies meer wil geven als ze niet conform de Staatsopinie hun ethische standpunten bepalen. Daarom moeten we niet meedoen met de verdeel en heers politiek maar samen ijveren voor godsdienstvrijheid ([Bron >>](#)).

- HET GEVAAR IS DAT DE KERK GELAIËSEERD WORDT DOOR DE STAAT -



Stijn Latré, docent levensbeschouwing aan Universiteit Antwerpen schrijft dat religieuze organisaties hun eigen traditie voortdurend dienen te herinterpreteren: wat zijn essentiële geloofspunten en wat niet? Voor welke geloofspraktijken vragen we aan de staat wettelijke uitzonderingen, voor welke niet? ([Bron >>](#)) Het gevaar is dat de Kerk gelaïciseerd wordt door de Staat. Belangrijk is dat de Staat zich niet bemoeit met het inhoudelijke luikje van de Kerk. Zo kan de Kerk haar eigen kerkelijke visie behouden naast de seculiere visie, met

wederzijds respect voor elkaar.