

BELGIË STUURT GEVECHTSVLIEGTUIGEN NAAR SYRIË.

19 mei 2016, VCD



We danken ieder oprecht die meegedaan heeft aan de schrijfactie. De Kamerleden en ministerraad hebben uw brief ontvangen .

De beslissing om 6 gevechtsvliegtuigen te sturen naar Syrië is genomen zonder stemrecht van de Kamerleden! Hier wordt het democratisch stemrecht van verkozen parlementsleden gepasseerd. De linkse partijen zijn tegen deze missie, dus men zou een meerderheid moeten vormen samen met het VB.

Hierbij doorbreekt men het cordon sanitaire. Is dat de reden waarom men op het laatst het stemrecht van de Kamerleden heeft geweigerd? Ook het politiek debat werd niet op donderdagmiddag uitgezonden, zodat iedere burger kan meeluisteren, maar vond plaats op een avond zonder camera's. Terug een staaltje hoe democratisch ons land wel is en hoe bang men is van de publieke opinie die hier helemaal anders over denkt dan de regeringsleiders.

Groen zegt 'Bommen gooien is geen oplossing'. PVDA heeft een alternatief van drie pijlers : 'Leg IS financieel droog, pak de human resources van IS aan/af en investeer in diplomatie, niet in bommen. Dat houdt in dat de militaire banden met Saoedi-Arabië moeten worden verbroken, er een strikte controle geëist wordt op de geldstroom vanuit de oliestaat en dat er druk wordt uitgeoefend op Turkije om geen jihadisten meer naar Syrië te laten vertrekken en er niet meer tussenbeide te komen." En sp.a-kamerlid Van der Maelen, die ook tegen deze missie is, betreurt dat de Kamerleden niet mochten stemmen. Een Kamerdebat nadat de beslissing genomen is door de Ministerraad is heel laf.

Als u denkt dat Israël niet meestrijdt, dan ziet u dit verkeerd. Ze strijden niet tegen ISIS maar tegen Hezbollah! Israël doodde de hoge commandant van Hezbollah aan de grens tussen Libanon en Syrië. Ziet u welk kluwen het wordt. Ieder heeft zo zijn eigen agenda (Bron >>

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/israel_doodt_hoge_commandant_hezbollah_1_990391#.VzVn3wkl70Y.facebook)

De Syrische regering stelde nooit de vraag aan de VS, Frankrijk of België en Nederland voor militaire bijstand tegen ISIS. Nooit vroeg men of gaf men hen toelating om in Syrië te gaan bombarderen. Als België daar gaat bombarderen dan pleegt men oorlogsmisdaden en gaat men regelrecht in tegen het internationaal recht. Men is dan een 'gewone' oorlogsmisdadiger (Bron >> <https://willyvandamme.wordpress.com/2016/05/13/syri-belgi-piraten-organiseren-farce/>).